

A. Bài Đọc:

Trước hết, chúng ta biết hiền lành là một trong những đức tính Chúa Giêsu đã đặt vào số tám mối phúc: “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp”. Rồi hôm nay, chúng ta lại thấy Chúa nói: “Hãy học với tôi vì tôi hiền lành”. Có lẽ không ai dám khuyên một lời như thế. Chúa Giêsu đã đưa ra lời khuyên đó, vì chính Ngài đã sống gương mẫu và kêu mời mọi người hãy sống như thế để chính mình được an bình, hạnh phúc, và đồng thời cũng đem lại bình an và phúc lộc cho những người chung quanh.

Quả thực, Chúa Giêsu đã sống hiền lành và làm gương mẫu cho chúng ta. Chúng ta có thể nêu ra một số trường hợp cụ thể: Chẳng hạn, khi những người Phariseu nhục mạ Ngài là bị quỷ ám, Ngài vẫn bình thản và nhắc nhở họ: “Đừng xét đoán theo bề ngoài. Hãy xét đoán cho công minh”. Chúa rao giảng giáo lý của Chúa một cách hiền hòa, không chua cay, nóng nảy, bực tức hay thách đố những người chống đối, xuyên tạc và bắt bẻ Ngài. Nhiều khi thấy đương đầu với họ không có lợi, Ngài tự ý lánh đi, để cho sự tức giận hay ghen ghét của họ dần dần lắng xuống. Đối với các môn đệ quê mùa, nóng tính, tham vọng. Ngài bình thản chấp nhận và nhẹ nhàng dạy bảo. Trước tòa án Do thái, người ta đổ vạ vu oan cho Ngài đủ điều, Ngài chỉ làm thinh. Tại dinh Philatô cũng thế, Ngài không nói nửa lời để minh oan, bào chữa, đến nỗi Philatô phải ngạc nhiên. Bị tát vào má, nhổ vào mặt, đánh trên lưng, đội vòng gai trên đầu, bị nhạo cười mỉa mai, Ngài chịu đựng tất cả, không một lời phản đối, bực tức, phẫn uất. Trên thập giá, Ngài còn biện hộ

cho những người làm khổ mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Ngài đã tắt thở và an nghỉ trong sự suy phục sứ mạng Chúa Cha trao cho Ngài một cách toàn vẹn: “Mọi sự đã hoàn tất”, “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

Đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã sống hiền lành một cách trọn vẹn, nên Ngài dám nói, dám kêu gọi chúng ta hãy học, hãy sống như Ngài. Ngài thực sự là mẫu gương cho mọi người. Qua mẫu gương hiền lành của Chúa, chúng ta rút ra được ý nghĩa của sự hiền lành là tự chủ, kiên nhẫn, chịu đựng và tha thứ hết lòng.

Người hiền lành là người làm chủ được chính mình, chiến thắng được chính mình, tức là thắng được cái tôi kiêu hãnh, ganh tị, giận hờn, tự ái, nóng nảy, tham lam của mình. Trong mỗi người có hai phần: phần thượng là ơn thánh, lý trí và ý chí. Còn phần hạ là cái dục vọng. Chiến thắng được chính mình là biết dùng ơn Chúa, dùng lý trí và ý chí điều khiển các dục vọng của mình, không để ngoại cảnh hoặc người khác chi phối, không phản ứng theo niềm vui nỗi buồn để đưa mình lên hay hạ người khác xuống.

Cũng thế, người hiền lành thì kiên nhẫn, chịu đựng mọi hoàn cảnh bất trắc hay những điều ngoài ý muốn của mình. Không tự mãn hay phóng đại công việc của mình, khoe mẽ, cầu danh, tự hào về những chuyện nhỏ nhen, bắt bẻ hay bực tức về chuyện sơ suất của người khác. Chúng ta mỗi người mỗi tính, mỗi người mỗi sở thích, và có những khả năng, tài năng khác nhau, không ai giống ai. Chúng ta sống với nhau, chúng ta phải biết kiên nhẫn, chịu đựng để hòa hợp với nhau, chia sẻ cho nhau. Vì thế, đòi hỏi chúng ta phải biết chịu đựng nhau, chấp nhận nhau. Chịu đựng chấp nhận cái hay cái tốt của người khác thì dễ nhưng chấp nhận chịu

đựng cái xấu cái dở của người khác mới khó và đó mới là nhân đức. Có những trường hợp chúng ta phải chịu đựng, chấp nhận không phải một hai lần mà rất nhiều lần. Chấp nhận và chịu đựng được mới thực sự là người hiền lành.

Lại nữa, bao lâu còn là người, chúng ta còn lỗi lầm, còn cần được sửa sai, còn cần được tha thứ, và tha thứ mãi. Tha thứ nhiều là dấu chúng ta chịu đựng nhiều. Tha thứ nhiều sẽ chứng tỏ được tấm lòng quảng đại bao dung làm cho thêm bạn bớt thù. Tha thứ không phải là yếu thế hơn người được tha thứ, nhưng chính là tấm lòng rộng lớn hơn họ. Càng tha thứ sẽ làm cho đối phương nhận ra lỗi lầm của họ và họ sẽ thấy cần được tha thứ hơn. Cho nên, người nào muốn tập đức tính hiền lành là phải tập tha thứ.

Có lẽ tất cả chúng ta đều phải thú nhận mình còn thiếu rất nhiều đức tính hiền lành. Sống trong gia đình và sống trong bất cứ tập thể nào, chúng ta vẫn còn nhiều lần tỏ ra thiếu hiền lành, chưa hiền lành hoặc không hiền lành. Cho nên, Lời Chúa hôm nay thực là một bài học hữu ích, một lời kêu gọi chúng ta hãy sửa chữa hoặc cố gắng hơn nữa, để sống hiền lành. Nếu lịch sự được coi là bông hoa của đức ái, thì hướng nữa là hiền lành. Vì thế, Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta hãy sống theo gương mẫu hiền lành của Ngài.

B. Nghi Vấn:

- 1) Hãy nêu lên đặc tính của người hiền lành theo nghĩa thông thường ngày nay tại Hoa Kỳ? Thế nào là một người công dân tốt? Người công dân tốt khác với người hiền lành ở điểm nào?
- 2) Dựa theo bài nay, hãy nêu lên đặc tính của người không hiền lành.
- 3) Hãy nêu lên đặc tính hiền lành của Chúa Giêsu?
- 4) Hãy so sánh và tương phản giữa hiền lành và nhu nhược?
- 5) Hãy cho biết tại sao Chúa Giêsu hiền lành nhưng không nhu nhược?



- 6) Tại sao người ta cần phải hiền lành?
 7) Chúng ta có nên hiền lành nếu xung quanh có nhiều kẻ tàn ác, nham hiểm? Tại sao?

C. Phân Tích:

Bài Tập C-1:

Hãy nêu lên những đặc tính của người hiền lành. Tại sao những người với những điểm sau đây được xem là hiền lành.



Bài Tập C-2:

Trong các xã hội dân chủ ngày nay, người ta chỉ yêu cầu người dân là những công dân tốt chứ không nhất thiết phải là hiền lành. Theo em, người công dân tốt khác và giống với người hiền lành như thế nào. Trong xã hội mà chúng ta đang sinh sống, người ta có thực sự khuyến khích mọi người thực trở nên hiền lành như trong Kinh Thánh hay không? Hình ảnh hiền lành đó có được thấy nhiều trong phim ảnh, sách báo hay không? Theo em, chúng ta nên là người hiền lành hay chỉ cần là công dân tốt, tại sao?



Bài Tập C-3:

Hãy vẽ nên họa đồ bong bóng đơn cho thấy tính hiền lành theo như Chúa Giêsu được mô tả trong bài văn. Hãy sưu tập thêm từ Kinh Thánh hay các tài liệu khác để cho thấy những đặc tính hiền lành đó vượt trội hơn một người hiền lành thông thường như thế nào. Sau đây là một vài ví dụ:



- Chịu đựng tất cả.
- Tha thứ tất cả (70 lần 7).
- Không mắng nhiếc phản đối kẻ hành hạ mình.
- Chết thay cho người khác.

D. Tổng Hợp:

Bài Tập D-1:

Theo em, vì sao người ta cần tập sống hiền lành? Hiền lành hay ác tâm có thể bắt nguồn từ giáo dục, hoàn cảnh xã hội hay bản tính của một người. Tuy nhiên, để thực sự sống hiền lành như trong bài văn cần phải tập luyện rất nhiều với những thử thách khó khăn. Như vậy, chúng ta có nên sống hiền lành hay không? Trong mô hình dưới đây, chúng ta thấy một trong nhiều cách giải thích tại sao nên sống hiền lành. Hãy dùng ý tưởng riêng của em để vẽ lại một mô hình khác giải thích tại sao cần sống hiền lành.



E. Bài Tập Về Nhà:

Dựa theo bảy câu hỏi trong phần nghi vấn, hãy viết thành nhiều đoạn văn **dài ít nhất một trang giấy** để trả lời các câu hỏi được cho. Hãy dùng các ý tưởng trong phần (C) Phân Tích và (D) Tổng Hợp để làm phong phú thêm bài văn. Nếu bài văn có phần trang trí sẽ được thêm điểm. Hãy tập đọc và trình bài tại nhà một cách lưu loát để diễn tả trước lớp vào kỳ học tới.

F. Tài Liệu Tham Khảo:

“Hiền Lành”. Trích từ trang mạng: <http://vn.cddmmtanaheim.org/?p=11589>

